

Waar was de man met de hoed op 4 februari, en daagjes daarna.

Een rare tijd, eerlijk is gezegd.

In herinnering, het wandelen en kijken in musea, gaat zo snel als een koopje op een zaterdagmiddag. De herinnering:

... bijvoorbeeld: was het weekend 21-22 januari: op 21 januari was de man met de hoed nog in Enschede: Eindelijk! De Lairesse ... een pracht om te zien. Zeker de anatomische schetsen.

... het weekend 28-29 januari was de man met de hoed ook weer op reis met de trein: deze keer Museum Den Bosch – 28 januari--, de prachtige illustraties van: Thé Tjong-Khing, geïnspireerd door Hironimus Bosch.

Tja, zo gaan die dingen. Kijken, genieten en nóg eens kijken.

Maar goed, 4 februari en de dagen erna. De man met de hoed krijgt het ook weleens kriebelend.

Beetje rommelen, beetje lopen: " in gevleugelde woorden, hoe komt een jood aan z'n luizen ..."

Tja, wandelend door de stad Tilburg. Rommeltjes aandoen. Beetje schooieren, kijken in de winkeltjes, links en rechts. Hier gaat het verhaal: wij schrijven 4 februari.

Wat gebeurt.

Wandelend, door de stad Tilburg, zag de man met de hoed een 'rommeltje'. Met krijt geschreven stond er: " zaterdag 4 februari alle meubels halve prijs ...". Dat is een koopje en een knoopje waard. De man met de hoed had geen trein meer nodig. Tilburg: en dat koopjeshuis is even veel belangrijker dan een ander museum. Voor de helft: dat is meer een wandeling waard.

Zo geschiedde.

De man met de hoed kent dit vendu – huis. Tja, simpel: ondanks het feit dat de man met de hoed nooit met contant geld van huis gaat: toch meer dan goede zaken gedaan. Hand geklapt, op mooie lampen, een prachtig secretaire, een spiegel met echt Indonesisch houtsnijwerk, een klein dranken kabinet met glas in lood, wat koper potten en wat dies meer zij.

En echt, (tja, hoe komt een ...) prachtige zaken gedaan.

Voor weinig.

De prijs durft de man met de hoed eigenlijk niet eens te noemen. Maar zelf ophalen en meenemen.

Och, zoveel straten verderop woont de man met de hoed nou ook weer niet. De man met de hoed kon ook nog gratis de handkar meenemen. 10 dagen cash, anders blijft het staan. U begrijpt: alles is in het huis van de man met de hoed terecht gekomen. Dankzij de handkar. Ow, ja ook nog die 'glazen kast', en doe dat biljart (van homas) er ook nog maar bij ... we hebben er 2 nu ;-). Met 2 keu's. De ballen moeten nog ergens nog op de grond liggen: maar als we ze vinden: dan horen ze erbij ...

Wat een pracht.

Tja, de man met de hoed heeft mooie zaken gedaan: voor weinig. Zo hoort dat toch ?

Het heeft even geduurd: immers met een handkar alles met de hoed op het hoofd naar het huis, duurt effen. Maar dan hebbie ook wat.



Voor weinig : Eu 20,- ... tja, doe maar een bod op een zaterdag ; met nog wat koper spul. De man met de hoed moet nog twee lampies ophalen. Maar daar is geen handkar voor nodig. Daarover volgend keer ...

—M—
()
<)
/ \

© 2017